

24 juni 2017

Verslag

Libellenexcursie



Op 24 juni zijn wij op libellenexcursie geweest. Eerst zijn we naar De Fondatie geweest. Daar zijn we heel de voormiddag gebleven. Bij een paar poelen hebben we daar onze eerste juffers gezien zoals o.a. de azuurwaterjuffer, het lantaarntje, de gaffelwaterjuffer en de bloedrode heidelibel. Daarna zijn we verder gewandeld en hebben we een paar libellen gezien en hebben we libellenhuidjes gevonden van de keizerlibel. Daarna zijn we gaan eten op een picknickbankje. Omdat het wat koud was zaten sommigen ook in de auto.

Daarna zijn we met de auto naar de volgende bestemming gereden : de Linie. Toen we daar waren zijn we bij een kleine poel libellen gaan vangen. Daar hebben we een libel gevonden die net aan het uitsluipen was. Dat was heel speciaal. Achteraf bleek het om een gewone oeverlibel te gaan. We hebben daarna nog bij een paar poelen gekeken naar libellen. Op de terugweg naar de auto's zijn we nog even gaan kijken naar de uitsluipende libel maar spijtig genoeg was ze weg. Ik vond het een hele leuke en leerzame dag, ondanks het mindere libellenweertje.